

## Buitenkunst: De Creatiespiraal met kleuters

Onverwacht moest ik voor mijn laatste week Buitenkunst verkassen naar Drenthe. Eigenlijk zou ik nog een week in Randmeer blijven, dus ik had in mijn hoofd al een globale richting bepaald voor een tweede week fotografie met kleuters. Dit viel nu in duigen, want Buitenkunst Drenthe beschikt niet over de faciliteiten om een week met fotografie te werken...

Helemaal blanco en uitgeput van de week ervoor arriveerde ik in Drenthe en om na de Ontknooping in week 1 en fotografie in week 2, de cirkel rond te maken besloot ik impulsief dat ik deze week met de Creatiespiraal zou gaan werken.

Het bleek een gouden greep...

De eerste dag heb ik zoveel mogelijk wensen van de kleuters verzameld, wat niet zo makkelijk was als ik dacht. Jong als ze waren hadden sommige kleuters moeite om ongeremd aan het wensen, fantaseren of dromen te slaan.

Op dag twee had elk kind een wens voor de week geformuleerd en konden we ons concentreren op het verbeelden van deze wensen. In een schilderij, een beeld van klei en in kort interview heeft elk kind zijn of haar wens vormgegeven en verduidelijkt.

De volgende stap, geloven, is een stap die je met kleuters als vanzelf passeert. De ouders hadden aanzienlijk meer moeite met het vertrouwen op een goede afloop dan de kinderen.

Het uiten was een bijzonder moment in de week: met de kunstwerken van de kinderen en de op band opgenomen interviews richtten we een expositie in waar alle aanwezigen op het terrein naar konden komen kijken. De belangstelling was groot, zodat de volgende stap, het vormen van een netwerk, weinig moeite kostte.

Er meldden zich de volgende dag precies voldoende (jong-)volwassenen om elke kleuter adequate assistentie te bieden bij het realiseren van hun wens.

Op donderdag werd er volop onderzocht, gepland, beslist en gehandeld.

Naderend noodweer (het was de dag van HET weeralarm) dreigde roet in het eten te gooien, maar we zetten door en om vijf uur die middag was het zover:

onder belangstelling van alle ouders en een groot deel van de overige deelnemers, gingen de wensen van de kleuters in vervulling...

Superhelden Pikachú(Simon) en Superman(Sam) redden in vol ornaat een vrouw uit een brandend huis, Anouk en Zenne sloten hun geliefde poezen in hun armen, Nout kon eindelijk al zijn kriebelbeestjes een volwaardige woning verschaffen, Dyon sjeesde als volkswagentje Herbie over het terrein en tenslotte woonden we samen met Rosalinda de door haar gewenste prinselijke bruiloft bij...

Het was een waar feest en de waardering was groot. Vrijdag konden we lekker nagenieten en ontspannen en maakten we ons los van het solide netwerk dat we hadden gevormd. Tijd om afscheid te nemen van elkaar en van Buitenkunst. Op naar nieuwe wensen.