

Vogelaar zet nieuwe koers in

door Menno Pols

DIEREN - Talent heeft Djano zeker. Het 9-jarige jochie stapt zo maar het podium op om voor de hele school zonder begeleiding *Beat It* van Michael Jackson te zingen. Met bijpassend dansje.

Djano voerde zijn spontane act op vlak voor de onthulling van de nieuwe naam van openbare basisschool De Vogelaar in Dieren.

Even later knipten de oudste en de jongste leerling twee touwtjes door waardoor zich aan de buitenmuur van de school een spandoek ontrolde met de nieuwe naam: de Wensvogel.

De vogel refereert aan de oude naam, de wens is afkomstig van

het gedachtegoed van Marinus Knoope, schrijver van het boek *De creatieve spiraal, de weg van wens naar werkelijkheid*. De nieuwe koers van De Vogelaar is voor een groot deel gebaseerd op het boek.

Knoope houdt de kinderen vlak voor de onthulling voor dat het belangrijk is om wensen te hebben.

„Als je een wens hebt, ga je fantaseren hoe het zou zijn als hij is uitgekomen. Dan vertel je iedereen over je wens. En het is helemaal niet belangrijk dat hij uitkomt.

Het is belangrijk dat je in je wens gelooft. Want daar geniet je van. Wie heeft er een wens”, vraagt hij dan aan de kinderen. Djano steekt zijn vinger op.

„Wat is je wens”, vraagt Knoope.

„Bekend worden”, antwoordt Djano.

„Waarmee?”

„Dat maakt niet uit.”

„Nou, kom maar hier en laat maar wat zien.”

Wanneer zijn medeleerlingen massaal om iets van Michael Jackson vragen, gooit hij er - of het niets is - een couplet van *Beat It* uit.

Het ging de afgelopen tien jaar niet goed met De Vogelaar, het leerlingenaantal daalde van tweehonderd tot tachtig eind vorig schooljaar. Directeur Frank Huijse werd aangesteld om de weg naar boven weer in te slaan.

„We gaan werken met een continu-rooster van vijf voor half negen 's morgens tot twee uur 's middags.

en heet nu Wensvogel

We worden een brede school. We hebben een nieuwe naam en een nieuw logo. We wilden ook een nieuw gebouw, maar daar was geen geld voor. Nu krijgen we een interne verbouwing en komt er onder meer een duidelijke ingang aan de Geitenbergweg.”

„En we gaan werken met het wensprogramma, om de talenten van de kinderen te stimuleren. 's Morgens doen we rekenen, taal en lezen, 's middags onder meer de wensen. We willen ze ook een onderzoekende leerhouding aanleren. Door die dingen te combineren krijgen de kinderen zo veel lol in het leren dat ze beter gaan presenteren. En het werkt, want we hebben nu al honderdtien leerlingen.”



Voor de onthulling van de nieuwe naam (De Wensvogel) worden op het schoolplein van De Vogelaar duiven losgelaten. foto Gerard Burgers